



CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA LIÊN BANG HOA KỲ

Tel. 407-927-0014 - Email: CDNVQG.LBHK@GMAIL.COM

TỘI ÁC

CỦA HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng cộng sản Việt Nam (mà tiền thân là đảng cộng sản Đông Dương) do Hồ Chí Minh (HCM) thành lập năm 1930 dưới sự chỉ đạo và nuôi dưỡng của Cộng Sản Quốc Tế Đệ Tam từ khi xuất hiện đã gieo biết bao đau thương, tang tóc cho Dân Tộc Việt Nam, để lại một trang sử đầy máu và nước mắt, một vết nhơ tội tệ và tàn bạo nhất trong lịch sử Việt Nam cận đại.

Theo những nghiên cứu gần đây, HCM được liệt vào danh sách 13 nhà độc tài ác độc nhất của thế kỷ 20. Trong thời gian 1945-1969, HCM chịu trách nhiệm về cái chết của 1,7 triệu người (con số này lên đến 3 triệu theo nhiều tài liệu khác); tội ác lớn nhất là gây ra chiến tranh Việt Nam (theo báo Polska, Balan, ngày 5-3-2013).

Sau 41 năm cai trị hai miền Nam Bắc, đảng cộng sản Việt Nam đã phô bày bản chất độc tài, tàn bạo, vô nhân tính, đặt quyền lợi của đảng cộng sản trên quyền lợi của tổ quốc, đưa đất nước đến bờ diệt vong. Dưới đây là tóm lược những tội ác chính của HCM và đảng Cộng Sản Việt Nam.

I. TỘI ÁC GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT và TỘI ÁC CHIẾN TRANH

1- Giết hại các thành phần Quốc Gia không cộng sản 1945-1954

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp của toàn dân 1945-1954, nhiều lãnh tụ Quốc Gia đã bị Việt Minh (tức cộng sản trá hình) thủ tiêu như: Trương Tử Anh (Đại Việt QĐĐ, bị giết ở Hà Nội); Khái Hưng và Phan Khôi (VNQĐĐ, bị giết ở Mỹ Lộc, Nam Định); Lý Đông A, Phạm Lãi, Nguyễn Ân (Duy Dân, bị giết ở Nho Quan, Hòa Bình); Tạ Thu Thâu ở Quảng Ngãi; Phan Văn Hùm, Dương Bạch Mai ở Biên Hòa; Bửu Viêm, Nguyễn Trung Thuyết ở Huế; 3.000 chức sắc, tín hữu Cao Đài bị giết ở xã Nghĩa Trung, Quảng Ngãi cuối tháng 8/45; 115 chức sắc, tín hữu khác bị giết ngày 12-3-47 tại Trung Lập Thượng, Tây Ninh; trên 400 tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo bị thủ tiêu tại Phú Lâm cuối năm 1945; 235 chức sắc và tín đồ Hòa Hảo khác bị bắt rồi bị giết bằng dao găm và chôn tập thể tại Phú Thuận Kiến Phong; Đức Huỳnh Phú Sổ bị giết ngày 16-4-1947 tại Cao Lãnh; còn rất nhiều nạn nhân khác không thể kê xiết.

2- Thủ tiêu, đàn áp, cầm tù người dân miền Bắc

Sau 1954, miền Bắc hoàn toàn chìm đắm trong hỏa ngục của chủ nghĩa cộng sản do HCM và đảng CSVN áp đặt. Mọi quyền tự do căn bản bị tước đoạt; các tôn giáo bị khống chế hoặc tiêu diệt; xã hội băng hoại, văn hóa bị nhiễm độc bởi chủ nghĩa Mác xít – Lê Nin – Stalin tàn bạo vô nhân.

- Năm 1956, HCM phát động chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” bắt chước Trung cộng, đầu tổ đã man giết hại trên 300 ngàn người.
- Năm 1958, vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” đã đàn áp và sát hại các Văn Nghệ Sĩ, các nhà trí thức lớn ở miền Bắc, biến nền văn học trở thành công cụ phục vụ đảng cộng sản.

- Năm 1967, thanh trừng, giam cầm không xét xử các thành phần được gọi là “xét lại chống đảng”.

Nói chung, miền Bắc đã trở thành một ốc đảo tù tội, nghèo đói, chẳng khác gì quốc gia cộng sản Bắc Hàn hiện nay. Nhiều người từng phục vụ trong chính quyền trước đó đã bị thủ tiêu, hoặc đẩy lên vùng núi non hiểm trở, rừng rú, cuối cùng phải chết tức tưởi.

3- Tội giết người khi phát động chiến tranh tại miền Nam.

Đảng CSVN qua tay sai là Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam đã có những hành động tàn ác như sau:

- **Thủ tiêu, ám sát nhiều viên chức VNCH** tại nông thôn, pháo kích giết hại thường dân tại thành thị, học sinh tại các trường học.
- **Tàn sát Tết Mậu Thân 1968:** Vào dịp Tết Mậu Thân, cộng sản Bắc Việt vi phạm lệnh ngưng bắn, bắt chập ngày Tết cổ truyền linh thiêng, bất ngờ tấn công các thành phố miền Nam. Riêng tại Huế, CS đã chôn sống hoặc thủ tiêu, sát hại trên 5000 người (có thể nhiều hơn nữa). Tội ác tày trời này mãi mãi là vết nhơ lịch sử của Việt Nam và của nhân loại, để lại mối căm phẫn trong lòng người dân Việt Nam. Đây là tội ác chống nhân loại cực kỳ tàn bạo.
- **Ép buộc thanh niên miền Bắc** phục vụ chiến tranh phá hoại miền Nam, hàng triệu người trẻ đã bỏ thân nơi chiến trường, làm hủy hoại tiềm lực quốc gia cho việc xây dựng đất nước.

4- Tội trả thù tàn bạo sau khi thôn tính Miền Nam năm 1975

- 1- Sau 1975, CSVN áp dụng chính sách trả thù tàn bạo: xử bắn, thủ tiêu nhiều viên chức VNCH mà không xét xử; giam giữ hàng triệu công chức, quân nhân, thành viên đảng phái chính trị, đoàn thể, tôn giáo, chủ nhân các cơ sở kinh tế, thương mại, các văn nghệ sĩ... Tất cả đã bị giam giữ lâu dài trong các trại tập trung như thời Đức Quốc Xã được che đậy bằng mỹ từ “học tập cải tạo”, chịu cảnh đói khát, lao động cực nhọc, bị tra tấn, đánh đập dã man, nhiều người đã chết.
- 2- Hàng triệu người khác bị xua đuổi lên vùng kinh tế mới, nơi rừng thiêng nước độc, nhiều người đã phải bỏ xác vì bệnh tật, đói khát.
- 3- Hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương tìm tự do, bắt chập hiểm nguy trên biển cả, hàng trăm ngàn người đã vùi thân trong lòng đại dương hoặc trên đường bộ, biết bao gia đình phải ly tán, gây thảm cảnh đau thương cùng cực chưa từng có trong lịch sử dân tộc Việt Nam,.
- 4- CSVN đã áp dụng chính sách kinh tế xã hội chủ nghĩa như ở miền Bắc, đánh “tư sản mại bản”, triệt hạ nền kinh tế từng làm giàu miền Nam, dân chúng trở nên đói khổ, trong lúc vựa lúa miền Nam đã từng xuất cảng có hạng trên thế giới.
- 5- CSVN khai tử “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” từng là công cụ chiến tranh của họ. Nhiều người bất mãn, bị đày đọa vì lên tiếng chỉ trích, chỉ còn lại Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Thị Bình với các chức vụ bù nhìn. Nhiều thành phần trước đây từng là cán bộ, đảng viên đảng CS bị đối xử một cách bất công.

Những tội ác kể trên có thể truy tố ra tòa án quốc tế sau khi đã đúc kết thành hồ sơ đầy đủ.

II- TỘI ÁC KHÁC ĐỐI VỚI DÂN TỘC VIỆT NAM

1- TỘI ĐEM CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN DU NHẬP VIỆT NAM

HCM gia nhập đảng cộng sản Pháp năm 1921, được huấn luyện tại Mạc Tư Khoa (Moscow) năm 1923 để trở thành đảng viên Quốc Tế Cộng Sản thuần thành và trung kiên, phục vụ mục tiêu bành trướng chủ nghĩa CS tại Đông Dương (trong đó có Việt Nam) núp dưới chiêu bài “giải phóng dân tộc”. HCM từng nói: “*Con đường giải phóng dân tộc phải là con đường cách mạng vô sản*”; “*Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội*” và “*Yêu nước là yêu xã hội chủ nghĩa*” ... (Hồ Chí Minh: Toàn Tập, nxb Sự Thật, Hà Nội, 1980, tập 1, tr. 3-4).

2- TỘI LÀM MÁT CƠ HỘI GIÀNH ĐỘC LẬP CHO VIỆT NAM MÀ KHÔNG ĐỔ MÁU

Sau khi thế chiến thứ hai kết thúc năm 1945, xu hướng giải trừ chế độ thuộc địa được quốc tế chấp nhận qua hội nghị Yalta ngày 11-2-1945 giữa ba nước Hoa Kỳ, Nga và Anh. Nhiều quốc gia từng bị thực dân đô hộ đã lần lượt được độc lập mà không cần phải đổ máu hoặc phải áp dụng chủ nghĩa cộng sản.

Tại Đông Dương, các lực lượng ái quốc Việt Nam được Đồng Minh hỗ trợ nhằm thu hồi độc lập nhưng đã bị HCM và tổ chức phụ thuộc Việt Minh thủ tiêu, khiến cơ hội Đất Nước thoát ách thực dân bằng phương cách hòa bình không tổn xương máu bị đánh mất chỉ vì tham vọng bành trướng chủ nghĩa CS tại Việt Nam của HCM theo lệnh của Quốc Tế Đệ Tam.

Chẳng những thế, Hồ Chí Minh còn cấu kết với Pháp ký hiệp định Sơ Bộ Pháp-Việt ngày 6 tháng 3 năm 1946 với viên đại diện Pháp là Jean Sainteny, chấp nhận cho Pháp mang 15,000 quân ra miền Bắc thay thế quân đội Trung Hoa Quốc Gia, lý do HCM chấp nhận quân đội của tướng Tưởng Giới Thạch ủng hộ các đảng phái Quốc Gia. Vì thế, thực dân Pháp mới có cơ hội trở lại Việt Nam.

3- TỘI CẤU KẾT VỚI CỘNG SẢN QUỐC TẾ VÀ THỰC DÂN PHÁP CHIA ĐÔI ĐẤT NƯỚC QUA HIỆP ĐỊNH GENEVE NĂM 1954

Ngày 20-7-1954, HCM và Việt Minh đã cấu kết với quan thầy là cộng sản Tàu, Liên Xô và thực dân Pháp chia đôi đất nước qua Hiệp Định Geneve nhằm phục vụ quyền lợi của Quốc Tế Cộng Sản, chuẩn bị chiếm trọn miền Nam sau này. Chính phủ Quốc Gia Việt Nam qua thủ tướng Ngô Đình Diệm và ngoại trưởng Trần Văn Đỗ đã không ký vào hiệp định bất hợp pháp này vì Pháp đã trao trả độc lập cho Việt Nam 6 tuần trước đó (ngày 4 tháng 6, 1954).

4- TỘI PHÁT ĐỘNG CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC MIỀN NAM GÂY THIẾT MẠNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI, TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC.

Trong lúc nhân dân miền Nam đang hưởng một chế độ dân chủ tự do, tuy còn non trẻ, nhưng đã xây dựng đất nước hòa bình thịnh vượng thì năm 1960, đảng cộng sản Việt Nam tại miền Bắc đã thành lập tổ chức tay sai và làm công cụ chiến tranh là “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam”, phát động chiến dịch phá hoại chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, mở màn cho một cuộc chiến tương tàn giết hại hàng triệu người, tàn phá hai miền Nam Bắc. Tội ác này đã được thế giới lên án, và HCM được xếp vào loại 13 nhà độc tài tàn bạo nhất của thế kỷ 20.

5- TỘI VI PHẠM HIỆP ĐỊNH HÒA BÌNH PARIS 1973, XUA QUÂN CHIẾM MIỀN NAM NĂM 1975, TRẢ THỦ TÀN BẠO, GÂY RA NHIỀU HẬU QUẢ TANG THƯƠNG

Năm 1975, mùa Xuân Ất Mão, trước các biến động của bàn cờ quốc tế, cộng sản Bắc Việt được sự yểm trợ của khối xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô và Trung Cộng, đã vi phạm hiệp định Paris mà họ đã ký kết năm 1973, ngang nhiên chiếm trọn miền Nam, áp đặt một chế độ cai trị độc tài tàn bạo trên cả hai miền Nam Bắc, thực hiện kế hoạch nhuộm đỏ vùng Đông Nam Á, gây ra không biết bao tai ương đối với dân tộc Việt Nam.

Năm 1979, CSVN đưa quân sang đánh Campuchia theo kế hoạch bành trướng chủ nghĩa CS, cuối cùng phải rút lui vì bị sa lầy, làm thiệt mạng rất nhiều thanh niên, hao tổn tài sản quốc gia, gây chiến tranh biên giới với Trung Cộng làm thiệt hại to lớn cả người lẫn của, và mất đi nhiều phần lãnh thổ về tay Trung Cộng.

6- TỘI DUY TRÌ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN LỖI THỜI, ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH TOÀN TRI, VÔ NHÂN ĐẠO

Sau khi khối Cộng Sản Đông Âu sụp đổ vào cuối thập niên 1980, thành trì Cộng Sản Liên Xô tan rã năm 1991, thế giới bước vào một thời kỳ mới: phát triển kinh tế, tôn trọng nhân quyền, mở rộng cánh cửa tự do cho người dân. Trong lúc đó, CSVN vẫn không thức tỉnh, vẫn ngoan cố duy trì chủ nghĩa CS đã bị thế giới loại bỏ, áp dụng một chế độ cai trị độc tài, độc đảng, công an trị, phủ nhận quyền tự do căn bản của công dân, biến Việt Nam thành một nhà tù vĩ đại. Đặc biệt là các tôn giáo bị khống chế: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động cũng như Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài, nhiều nhánh của Tin Lành và Công giáo, không hoàn trả tài sản bị tịch thu trước đây, kiểm soát việc đào tạo và bổ nhiệm tu sĩ, ngăn cấm việc giáo dục và xuất bản sách báo tôn giáo.

Nhà cầm quyền CSVN tiếp tục bắt giam những nhà hoạt động ôn hòa, muốn đóng góp ý kiến xây dựng dân chủ, đã dùng luật lệ man rợ của thời Trung Cổ để trấn áp. Vô số tù nhân lương tâm vì nói lên sự thật, vì bày tỏ lòng yêu nước chống Trung Cộng xâm lược đều bị đàn áp, giam giữ, hoặc quản thúc tại gia, như LM Nguyễn Văn Lý, Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Mục sư Lê Hồng Quang (Giáo Hội Tin Lành Mennonite), các cư sĩ Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài; các trí thức yêu nước như Bs Nguyễn Đan Quế, TS Cù Huy Hà Vũ (sau bị đui ra nước ngoài), TS Lê Quốc Quân, LS Lê Thị Công Nhân, LS Nguyễn Văn Đài, ký giả Điều Cày, Tạ Phong Tần, Huỳnh Thục Vy, nhạc sĩ Việt Khang, Trần Huỳnh Duy Thức và còn rất nhiều tù nhân lương tâm khác. Nhà cầm quyền tiếp tục hà hiếp người dân vô tội; cướp đất, cướp nhà, đàn áp dân oan thấp cổ bé miệng khắp nơi.

7- TỘI BÁN ĐỨNG BIỂN ĐẢO, ĐẤT ĐAI CHO TÀU CỘNG

Tội ác vô cùng to lớn đối với đất nước và dân tộc là là tội bán nước. Hồ Chí Minh và đảng CSVN đã bán đứng các phần biển đảo cho Trung Cộng: năm 1958, Phạm Văn Đồng ký công hàm công nhận chủ quyền của TC trên các phần biển ngoài khơi Việt Nam. Năm 1974, Trung Cộng dùng võ lực chiếm quân đảo Hoàng Sa trong lúc đảng CSVN không lên tiếng phản đối. Với sự thông đồng của đảng CSVN, Trung Cộng chiếm dần tất cả hải đảo, mở rộng bành trướng khắp vùng biển Đông Nam Á, âm mưu biến đất nước Việt Nam thành một đặc khu của Tàu Cộng qua trung gian của bọn Thái Thú là đảng CSVN. Ngoài ra, CSVN còn đàn áp thô bạo, bỏ tù và kết án nặng nề những người yêu nước chống lại sự bành trướng của Trung Cộng.

8- TỘI NGOAN CỐ BẮM GIỮ QUYỀN LỰC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN, BẤT CHẤP NHỮNG ĐÒI HỎI CHÍNH ĐÁNG TỰ DO DÂN CHỦ CỦA NGƯỜI DÂN

CSVN đã ngoan cố bám giữ quyền lực qua việc duy trì điều 4 hiến pháp 1992 xác nhận đảng CSVN là đảng độc tôn, bất chấp ý nguyện của nhiều thành phần yêu nước, yêu dân chủ đòi xóa bỏ độc quyền của đảng CSVN, đòi bỏ điều 4 hiến pháp, đòi tổ chức một quốc hội lập hiến qua tiếng nói của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo Hội PGVNTN, Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo và nhiều người yêu nước khác. Ngược lại, nhà cầm quyền tiếp tục răn đe, dùng mọi thủ đoạn để trấn áp.

Và còn nhiều nhiều tội ác khác không thể kể ra hết.

KẾT LUẬN

Trên 41 năm qua nhà cầm quyền CS Hà Nội cai trị bằng bạo lực và nhà tù; các quyền tự do căn bản đều bị tước đoạt, điển hình như tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tư tưởng, tự do bầu cử ...; bắt bớ, giam cầm, xử tù những người bất đồng chính kiến một cách bất công. Chẳng những thế, tập đoàn cai trị CSVN chiếm hữu và chia nhau tài sản quốc gia; tham nhũng, hối lộ trở thành lối sống bình thường trong xã hội; giai cấp “tư bản đỏ” và tập đoàn cầm quyền bóc lột, đè đầu đè cổ người dân đến tận xương tủy còn hơn thời Pháp thuộc; hồ ngăn cách giàu nghèo ngày càng mở rộng mà trên chóp là tập đoàn cai trị CSVN; văn hóa suy đồi, tương lai vô định.

Đất nước Việt Nam thật sự đang đứng trên bờ vực thẳm của nô lệ. Tổ Quốc Việt Nam thật sự đang lâm nguy. Tiếng nói của người dân trong nước đã vang vọng khắp nơi, tình hình đã chín mùi cho một cuộc Cách Mạng để toàn dân đứng lên giải thể chế độ bạo tàn, bán nước, do đảng cộng sản Việt Nam chủ trương, nhằm kiến tạo một nước Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, công lý và thịnh vượng.

Chỉ khi nào không còn chế độ cộng sản trên đất nước Việt Nam, dân tộc mới cơ hội được hưởng độc lập, tự do, dân chủ, thanh bình, hạnh phúc, và vẹn toàn lãnh thổ.

(Bỏ khuyết ngày 19/8/2016)

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia / Liên Bang Hoa Kỳ.

[Cdnvqg.lbhk@gmail.com](mailto:Cdnavq.lbhk@gmail.com)

Web: CDLBHK.ORG